

Zienswijze Don Bosco op financiële tekorten jeugdzorg gemeente Apeldoorn

Geachte gemeenteraadsleden,

Graag nemen we als Don Bosco de gelegenheid om het woord tot u te richten voordat u in gesprek gaat over de bezuinigingen in het sociaal domein.

De financiële tekorten zijn fors, dus er moet iets gebeuren. De andere kant is: dit is misschien wel de aanleiding om het nu echt anders te gaan doen. Niet bezuinigingen met de kaasschaaf maar de bakens eens echt verzetten. Dichter bij mensen, meer mét mensen én ontwikkelingsgericht.

Als lokale welzijnsorganisatie (met jongerencentra en vindplaatsgericht jongerenwerk in de stadsdelen Noord Oost en Zuid Oost) zien wij dagelijks veel jongeren. Geen probleemjongeren, maar vaak wel jongeren met problemen. En behalve deze jongeren zien we vaak ook hun ouders en broertjes en zusjes. En daarmee zien we ook de dingen die hun ontwikkeling kunnen bedreigen. Armoede, schulden, ziekte, huiselijk geweld, afwezige ouders, moeite met vinden van stageplaats, en vaak een combinatie van factoren. Dingen waar je onder gebukt kan gaan, juist in een fase van je leven dat je bezig zou moeten zijn met het ontwikkelen van jezelf.

Veel mensen willen alleen geen hulp. Soms omdat ze niet weten dat het beschikbaar is. Of ze hopen er zelf uit te komen. Of ze hebben de moed opgegeven. Vaker een combinatie van factoren.

Om met deze mensen goed te kunnen helpen is het allerbelangrijkste om hun vertrouwen te hebben. Zonder vertrouwen is hulpverlening zinloos. Dan is het aanbod dat niet bij de vraag past.

Welzijnswerkers, zoals jongerenwerkers, zijn hard nodig om de transformatie in het sociaal domein vorm te geven. Om van individueel probleemgericht naar collectief kansgericht te gaan. Want welzijnswerkers kennen de wijk en de bewoners. Zij kijken met een andere bril. Ze staren zich niet blind op problemen van mensen, maar kijken naar kansen en oplossingen. Ze doen een beroep op de gezonde kant van mensen. Hun blik op bewoners (jong en oud) wordt niet vernauwd tot defecten of probleemgedrag. Want jongeren -óók die zorg nodig hebben- zijn meer dan hun probleem. En hun leven wordt meestal niet veel anders op, als ze een paar uur zorg krijgen.

Daarom bepleiten wij een gecombineerde aanpak van zorg en welzijn. We merken dat de waarde van het welzijnswerk nog onvoldoende gezien wordt. Nog steeds blijft veel zorg en hulpverlening steken binnen het eigen zorgdomein. Het vertrouwen dat de welzijnswerker bij de jongere geniet, wordt daardoor nog onvoldoende benut. Terwijl het welzijnswerk juist veel waarde kan toevoegen tijdens een hulpverleningstraject. Bovendien is die verbinding tussen zorg en welzijn van groot belang om de zorg ook weer op tijd weer af te schalen.

Als de stijging van de uitgaven in de jeugdzorg moet stoppen dan is het keihard nodig om juist het voorveld te versterken, anders blijft er weinig over om naar af te schalen.

Wij begrijpen heel goed dat dat een vreemde boodschap is. Hoezo meer uitgeven in tijden van financiële tekorten?

Natuurlijk mag U ook van ons vragen om te kijken of het met iets minder kan. Maar laten we het vooral met wijsheid doen. Laten we dan wel zorgen dat welzijn gekoppeld wordt aan zorg en hulpverleningstrajecten. En laat de zorgprofessional dan ook vaker te vinden zijn bij de infrastructuur van het voorveld: de welzijnsnetwerken en de buurtteams. Omdat het daar gebeurt. Omdat daar de inwoner -ook als die omkomt in de problemen- erbij hoort. Omdat daar een appèl wordt gedaan op wat bewoners wél kunnen. Omdat daar kansen geboden worden om zichzelf te ontwikkelen en

betekenisvol te zijn voor anderen. Omdat daar de aansluiting gevonden wordt bij het gewone leven van mensen.

Wij pleiten dus voor het verzetten van de bakens. Waarbij de lastige keuzes die u moet maken gaan bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein. Waarbij het leven van mensen niet opgeknipt wordt in zorg of welzijn. Waarbij het helpen van bewoners niet binnen de (spreekwoordelijke) muren van het zorgdomein plaatsvindt, maar het stutten en steunen aansluit bij het gewone leven van de mensen in Apeldoorn.

Namens Don Bosco Apeldoorn

Wietse de Boer (manager)

28 maart 2019